



Dorpen & Stadjes met sfeer & cultureel-historische waarden

Typische Bourgondische plaatsen, met een gezellig dorpsplein, cafeetjes, kleine kruideniers en –brocante winkeltjes, wekelijkse markt, en met cultureel-historische waarden.

Hier een omschrijving van een greep uit de dorpen en stadje van en rond de Morvan

De echt grote stad van de Bourgogne is de bekoorlijke **hoofdstad Dijon**. Verder zijn er stadjes Als **Beaune**, bekend om de Hospices, en wordt ook wel het wijncentrum van Bourgondie genoemd. Je vindt hier het legendarische Hôtel-Dieu met het meesterwerk van Rogier van der Weyden, het veelluik "Het Laatste Oordeel", de kerk met haar prachtige wandtapijten, de kilometerslange keldergewelven die zich onder de oude stad uitstrekken. **Macon**, een oude Gallische stad, is de hoofdplaats van de vruchtbare wijnstreek *La Mâconnais*. Jaarlijks wordt hier de *Foire International des Vins de France*, internationale jaarmarkt van Franse wijnen, gehouden. **Chablis**, bekend van zijn wijnen.

Vézelay, voor ontelbare pelgrims sinds de middeleeuwen een eind bestemming of een etappeplaats op weg naar Santiago de Compostela. Vézelay heeft een unieke ligging met de Romaanse basiliek St.-Madeleine als kroonstuk op een heuvel, dat een prachtig uitzicht biedt op de omringende wijngaarden. Vézelay is ook een kunstenaarsdorp. Autun, deze voormalige Romeinse vesting "Augustodunum" pronkt met vele schatten uit het verleden. **Cluny**, het centrum van de monastieke wereld in de Middeleeuwen. **Avallon**, een stadje dat haar voormalige middeleeuwse aanzicht wist te bewaren. In **Treigny**, in het hart van Puisaye, Bourgondie, is een team van 50 mensen een bijzondere uitdaging aangegaan.

Ze bouwen een kasteel. Met behulp van dezelfde technieken en materialen als in de middeleeuwen.

Zes verkenningsstochten door de Bourgogne. Met Bourgondië hebben we een deel van onze geschiedenis gemeen en uit die lang vervlogen periode behielden we vooral goede herinneringen. Zeggen we immers nog steeds niet dat we vaak leven "als een Bourgondiër"? Het herinnert ons aan de geneugten van een schitterend gedekte tafel én een fonkelend glas heerlijke wijn. Waarop dan nog wachten? Bourgondië wenkt, ook voor een tussendoortje of een korte vakantie! En om het u helemaal makkelijk te maken, geven we hier een zestal tips voor een trip ! in een van Frankrijks meest bekoorlijke "régions". Trips die u zowel op één dag, of tijdens een meerdaags verblijf kunt maken en waarbij u in alle vrijheid zelf uw haltes en bezoeken bepaalt. We willen u enkel een leidraad geven. En u hebt natuurlijk de mogelijkheid ook tochten onderling te combineren, of gewoon een aantal plaatsen 'los' te bezoeken. Kwestie van kennis maken met de verrukkelijke levenskunst van de Bourgondiërs. Prettige reis!



Route 1 *Langs Romaanse en gotische kathedralen van Auxerre naar Mâcon*
Auxerre, onze vertrekplaats, situeert zich zowat halverwege tussen Parijs en de hoofdstad van Bourgondië, Dijon. De stad troont boven de *rivier de Yonne* en verdient beslist een nadere kennismaking. U kunt er gezellig kuieren in de middeleeuws ogende straatjes waar u ongetwijfeld zult genieten van de prachtige vakwerkhuisen. De uurwerktoren vormt een aardige bezienswaardigheid in het centrum, net als de trotse gotische St.-Etienne kathedraal. Vergeet evenmin een bezoek te brengen aan de Germanusabdij, abbaye Saint-Germain, met haar unieke muurschilderingen en crypte.

Langs een prachtige, glooiende weg gaat het vervolgens naar de ruim 50 km verder gelegen Vézelay, voor ontelbare pelgrims sinds de middeleeuwen een eind bestemming of een etappeplaats op weg naar Santiago de Compostela. Vézelay heeft een unieke ligging met de Romaanse basiliek St.-Madeleine als kroonstuk op een heuvel, dat een prachtig uitzicht biedt op de omringende wijngaarden. Vézelay moet u ondergaan. Het is een absolute aanrader voor wie er spirituele zuurstof wil opslaan. Nauwelijks een 20- tal km verder wenkt het oude Clamecy. Het stadje onderging de laatste jaren een opmerkelijke restauratie en nog is niet alle renoveringsarbeid er beëindigd. Kronkelende steegjes met schitterende herenhuisen, die getuigen van een vergane welstand, verwijzen er naar het rijke verleden van het stadje dat een Nobelprijswinnaar voor de literatuur voortbracht, Romain Rolland, in wiens sporen u er nu nog kunt treden. Maar Clamecy verwierf vooral faam dankzij de houtvlotter. Hier werd het hout, dat van her en der in de Morvan kwam, verzameld en dan verder in samengebonden houtvloten over het water naar Parijs getransporteerd. Over Varzy, met zijn bezienswaardige gotische St.-Pierrekerk, gaat het naar La Charité-sur-Loire, na een tocht van ruim 50 km. De Notre-Dame kerk geldt hier als een van de juwelen van de Romaanse kunst in Bourgondië. Bovendien wenkt hier een heerlijke wandeling langs de vesten, met een prachtig uitzicht op de Loire. Goed 20 km verder belandt u in Nevers, de stad die pronkt met een hertogelijk paleis (en een prachtig vernieuwd museum) en ook de plaats waar Bernadette Soubirous, de heilige van Lourdes, haar laatste rustplaats vond in het klooster St.-Gildard, nog steeds een trekpleister voor veel pelgrims. Bezoek ook de opmerkelijke St.-Cyrkathedraal, met haar twee tegenovergestelde apsissen, een Romaans én een gotisch. We volgen nu steeds de Loire, gedurende een zeventigtal kilometers, over Imphy naar Decize, gelegen op een knooppunt van wegen, verder richting Bourbon-Lancy, een stadje, dat oogt als een ansichtkaart. In het middeleeuwse centrum van dit stadje, moet u beslist eens langs in het kleine, maar gezellige museum gewijd aan militaire uniformen. We zoeken opnieuw de Loire op en volgen deze tot Digoïn, waar op weg naar Paray-le-Montal, het Canal du Centre onze gezel wordt. Paray geniet sinds enkele eeuwen als bedevaartplaats gewijd aan De Basiliek



van het Hart, een grote bekendheid. De Basiliek van het H. Hart geldt als een getrouwe, maar kleinere kopie van de legendarische abdijkerk van Cluny. Over Charolles, bekend door die witte koeien die zo heerlijke biefstuk produceren, gaat het langs Berzé naar eindpunt Mâcon, dat we na een tocht van ruim 320 km bereiken. In Mâcon werd de dichter Alphonse de Lamartine geboren. Een museum herinnert aan hem en bijzonder interessant is ook het Ursulinenmuseum.

Route 2 *Langs de natuurpracht van de Morvan Van Chalon-sur-Saône naar Auxerre*
Vertrekplaats van deze route is Chalon-sur-Saône. Door het uitgestrekte bos van Givry gaat het over Montchanin richting Le Creusot, km 45. Het stadje geldt als een van de grootste staalindustrie centra in Europa en hier bevond zich het imperium van de familie Schneider. Herinneringen aan dit rijke industriële verleden ontdekt u bij een bezoek aan het kasteel La Verrerie en het plaatselijke Ecomusée. Over Marmagne gaat het vervolgens richting Autun, km 75. Deze voormalige Romeinse vesting "Augustodunum" pronkt met vele schatten uit het verleden. De Romaanse kathedraal is een pareltje en vanuit de kerktoren geniet u van een magnifiek panorama op de groene Morvan. Het Museum Rolin herbergt kostbare schatten. Het gaat verder dwars door het Regionaal Natuurpark van de Morvan naar de Mont-Beuvray, met de archeologische vindplaats Bibracte, en naar Château-Chinon, 112 km. Interessant is hier het "Musée du Septennat", dat de geschenken die president Mitterrand tijdens zijn regeringsperiode van buitenlandse staatshoofden en gasten ontving tentoonstelt. Langs de D944 gaat het over Chassy, bemerk er het prachtige kasteel, richting Lormes, km 145. Van hieruit verder naar Bazoches, km 160, waar u het kasteel van maarschalk Vauban vindt. Hier tekende hij de vele plannen ter versterking van talrijke Franse steden. Zijn geest waart nog rond in dit prachtige kasteel omgeven door even schitterende tuinen. Over Plerre-Perthuis bereikt u vervolgens Vézelay, km 170, het vermaarde pelgrimsoord, vanwaar u de reis verder zet naar eindpunt Auxerre, km 220, zoals vernield in route 1.

Route 3 *Via ongewone wegen naar het zuiden Van Dijon naar Mâcon*
Dijon, de bekoorlijke hoofdstad van Bourgondië, is het vertrekpunt voor deze tocht die ons langs vaak ongewone wegen naar het zuiden van Bourgondië voert. Bezoek in Dijon uiteraard het Museum voor Schone Kunsten, de put van Mozes het meesterwerk van Sluier en flaneer er vooral door het ongeschonden, middeleeuwse stadscentrum. We verlaten de stad langs het westen en volgen een ongewoon traject, want we laten de vermaarde wijnroute (die in onze vierde tocht aan bod komt) links liggen. We kiezen voor een route langs de pittoreske vallei van de Ouche. Langs schilderachtige, bijna vergeten



dorpjes als Velars-sur-Ouche en Fleuroy-sur-Ouche komen we aan in Pont-de-Pany, km 20. Net voor dit dorpje, aan de oevers van het Canal de Bourgogne, draaide de vermaarde cineast Bernard Blier in 1973 de bekendste scène uit zijn film "Les Valseuses", met o.a. Gérard Depardieu. De tocht gaat verder langs de vallei van de Ouche, die zich lieflijk slingert tussen de Hautes-Côtes en de hellingen van de Auxois-streek. Over Gissey-sur-Ouche en Barbirey-sur-Ouche, gaat het voorbij de ruïnes van het kasteel van Marigny naar La Bussière-sur-Ouche, waar zich ooit een grote cisterciënzerabdij bevond, die na 661 jaar in 1791 definitief de deur sloot. Net voor Veuvey-sur-Ouche, volgen we richting Antheuil (met in de buurt makkelijk toegankelijke grotten) en verder Bouilland, met zijn ruïnes van de abdij Sainte-Marguerite. Een tiental kilometer verder bereiken we Savigny-lès-Beaune, een uitloper van de Hautes Côtes en al een voorstadje van Beaune. Bemerkt in Savigny een opmerkelijk motormuseum, met tweewielers uit de periode 1903-1960. Even op het gaspedaal duwen en we bereiken de hoofdstad van de Bourgognewijnen, Beaune, km 60. Bekent uiteraard om de Hospices en hun originele wijnverkoop (derde zondag van november) het legendarische Hôtel-Dieu met het meesterwerk van Rogier van der Weyden, het veelluik "Het Laatste Oordeel", de kerk met haar prachtige wandtapijten, de kilometerslange keldergewelven die zich onder de oude stad uitstrekken. Het gaat vervolgens zuidwaarts naar de op één na grootste stad van Bourgondië, Chalon-sur-Saône, km 90. Bezoek hier het museum van de fotografie, een eerbetoon aan de uitvinder ervan die uit de stad afkomstig was, Nicéphore Niépce, bewonder er het eiland Saint-Vincent met het oude ziekenhuis Hôtel-Dieu en flaneer door de fraaie rozentuin; We dalen verder af over Sennecey-le-Grand naar de stad Tournus, km 112. De abdijkerk Saint-Philibert domineert het uitzicht in dit schilderachtige stadje. Van op de Saônebrug heeft u een idyllisch uitzicht op de oude stad met o.a. haar pastelkleurige vissershuisjes. Nog een halfuurtje doorrijden en we komen aan in Mâcon, km 140, het eindpunt van deze verkenning.

Route 4 *Langs de wijnroutes Van Mâcon naar Dijon*

Er bestaan uiteraard verschillende mogelijkheden om van Dijon naar Mâcon of omgekeerd te rijden. Deze route brengt ons langs opmerkelijke bouwwerken en de vermaardste wijngaarden van Frankrijk. Vanuit vertrekplaats Mâcon gaat het over Berzé-la-Ville en Berzé-le-Chatel naar Cluny, km 30, het centrum van de monastieke wereld in de Middeleeuwen. Van het Benedictijnenklooster dat zijn gelijke niet kende en dat ooit tweeduizend kloosters onder zijn gezag had, resten enkel ruïnes en een museum. In het Musée d'art et d'Archéologie kunt u een indrukwekkende videofilm bekijken, die het



grootse verleden van Cluny op erg levendige wijze voorstelt. Dan gaat u richting Taizé, een begrip bij vele jongeren die hier ooit de oecumene aan den lijve kwamen proeven. Het is door de groene vallei van de Grosne amper enkele kilometers verder naar Cormatin, km 43, vooral bekend om zijn kasteel (bezoek warm aanbevolen). Langs kleine dorpjes als Sercy en St. Boil wenkt dan spoedig Buxy, km 64, een pittoresk wijndorpje aan de Côte Châlonnaise. Over Givry en Rully ("Route touristique des grands vins") gaat het naar Chagny, km 68. Langs de N 74 gaat het richting Beaune. Zij die er de tijd voor hebben kunnen hier wel een korte wandeling maken tot in La Rochepot, waar de XIIIde-eeuwse burcht, rondleidingen, door toedoen van de zoon van de voormalige Franse president Carnot volledig werd gerestaureerd. Onze tocht gaat nu langs bekende wijndorpen als Puligny-Montrachet en Meursault naar Beaune, km 83. Na een bezoek aan het wijncentrum van Bourgondië gaat het steeds verder langs N 74, waar u ruimschoots de mogelijkheid heeft haltes in te lassen voor menige wijnproeverij in dorpen die in onze gewesten vooral door de wijnetiketten bekend zijn, als Aloxe-Corton, Nuits-Saint-Georges, km 100, en het erg vermaarde Clos de Vougeot. Het gerenommeerde kasteel in het hartje van de wijngaard, waar ooit de monniken van Cîteaux de wijnbouw propageerden, is nu eigendom van een genootschap dat nauwlettend toeziet op de kwaliteit van de Bourgognewijnen, de "Confrérie des Chevalliers du Tastevin". Men volgt de "Route des Grands Crus" door de wijngaarden heen. Over Gevrey-Chambertin komen we in onze eindbestemming, Dijon, km 125.

Route 5 *De steden van Noord Bourgondië.*

Van Auxerre over Sens terug naar Auxerre

Het noorden van Bourgondië biedt eveneens heel wat fraaie stedenpracht. Auxerre hoeft niet meer voorgesteld te worden (zie route 1). Van daaruit gaat deze rondrit, die ons terug naar Auxerre zal brengen, richting zuiden naar het stadje Avallon, km 55, een stadje die haar voormalige middeleeuwse aanzicht wist te bewaren. Het is heerlijk wandelen over de oude stadswallen en de kerk St.-Lazare verdient er ook een bezoek. Het gaat verder over Niry (km 77) naar Tonnerre, km 102, een klein historisch stadje gelegen aan de Armonçon, niet onder andere de "Fosse Dionne", een grote ronde vijver onder een houten afdak, die door een bron wordt gevoed. En natuurlijk mag u hier niet vertrekken zonder dat u het Hôtel-Dieu heeft gezien met zijn ruim 100 meter lange, grote ziekenzaal.

We rijden verder langs de oevers van de Armonçon tot in Saint-Florentin, km 132, vanwaar het langs vaak uitgestrekte bossen naar Sens, km 177, gaat. Sens is, voor wie uit Parijs komt, de eerste grote stad van Bourgondië. De stad pronkt met vele kunstschaten, o.a. de schitterende, gotische, kathedraal St.-Etienne, terwijl u ook vele kostbaarheden



kunt bewonderen in het Synodaal Paleis.. Die herbergt het stadsmuseum en de kerk schat van de kathedraal, een van de belangrijkste van Frankrijk. Over Villeneuve-sur-Yonne komt Joigny, km 207, in zicht. U zult versteld staan bij een bezoek aan dit schitterende vestingstadje, dat wel recht uit de middeleeuwen lijkt te komen, met zijn vele fraaie vakwerkhuisen en twee prachtige kerken. Minder dan 30 km verder bereiken we vertrekplaats Auxerre.

Route 6 De Groene Weg

Deze 44 km lange traject slingert door het zuiden van Bourgondië (tussen Cluny en Givry) en nodigt u uit om er op allerlei manieren gebruik van te maken. "La Voie Verte" wordt vooral door, fietsliefhebbers gebruikt, maar ook wandelaars, ruiters en scaters en zelfs kinderen met driewielers en minder validen kunnen deze voormalige spoorweg met de vele bijbehorende weggetjes In alle veiligheid gebruiken om de streek te ontdekken. Sinds kort is deze weg in het noorden tussen Chalon-sur-Saône en Santenay met 22 km verlengd. Het gebied langs het Canal du Centre tot en met de wijngaarden van de Côte chalonnaise is prachtig om doorheen te trekken. De geplande weg, in het zuiden tussen Cluny naar Mâcon, zijn al voor 15 km klaar. Deze weg is een ideaal vertrekpunt voor een rit of wandeling in de mooie Lamartinien vallei. U zult genieten van een landschap met vele wijngaarden, tevens vindt u er bezienswaardigheden die zijn gewijd aan de beroemde dichter Lamartine.

De Groene Weg is het startpunt van een traject van natuurwegen langs de kanalen en rivieren van de streek, dat in de komende jaren aangelegd zal worden. Nu heeft men al verassingen in petto, die variëren van het Fietsmuseum in Cormatin tot de skatebaan in St-Gengoux-le-National en van de glooiende weidevelden van Cluny tot de bossen van Givry en de wijnstokken van Buxy in het hart van het Côte chalonnaise-gebied.

Heeft u een leuke reis gehad?